

De wandeling begint in Beertsenhoven met "**Fluite Kieës**", **Boere broeëd en Sjroeëp**. Kiest men daarna de kortste route dan volgt men de Trichterweg, een prachtige holle weg die geleidelijk omhoog loopt. De langste route gaat via de steile Dolsberg, een test voor uw conditie. Met prachtige vergezichten tot in de Ardennen. Aangekomen bij "'t Gerich", in vroeger tijden een plaats waar terechtstellingen werden uitgevoerd, wordt "

### **Aw Sjink**

"

### **en Boere broeëd geserveerd met mosterd, inclusief Brand UP of Brand Imperator**

. Daarna kunt u kiezen voor de veldweg richting de bossen van het Gerendal of de korte verharde weg naar de Berghof. Daar aangekomen kunt U genieten van prachtige vergezichten. In de schuren is een drukke bedrijvigheid. Daar worden kleine aardappels gewassen en gekookt in grote ketels, tezamen met klein gehakte brandnetels. Plakken spek worden gebakken in een grote pan. Kortom U geniet hier van "

### **Sjwelmennekes mit sjpek**

". Daarna gaat het in dalende lijn naar Stokhem, ofwel u neemt de afdaling via de Dodemansweg langs mooie wijngaardjes, ofwel u gaat richting Keuteberg, waarbij u de eerste wandelweg naar rechts neemt. In het begin een zeer steile afdaling die daarna overgaat in een wondermooie oude holle weg de "Gronseledel", ook een door haar orchideeën bekend terrein. Aan de voet van deze afdaling groeien de zeldzame Gele Anemonen welke tevens de naam gegeven hebben aan de plaatselijke camping. In Stokhem aangekomen wordt "

### **Reube sop**

" geserveerd. Van deze soep, nog maar een vijftigtal jaren geleden heel gewoon in de keukens van de gewone man, is de naam van ons evenement afgeleid. Nog een paar honderd meter verder en het is tijd voor het laatste gerecht, het "

### **Stokhems sjuttelke**

". Ieder jaar een ander gerecht, dit jaar .....? Als toetje nog een stukje echte "

### **Bakproeme vlaa**

"

### **met koffie**

, welke overigens ook te nuttigen is in Beertsenhoven en Berghof. Aan het einde van onze wandeling zal uw ergste hongergevoel wel over zijn! Voor wandelaars met en zonder menukaart zijn er ook consumptiebonnen te koop voor koffie, fris en gerstenat, onderweg op de diverse locaties te verkrijgen.

Voor deze wandeling kunt u menukaarten kopen. Op de menukaart staan de wandelroutes alsook de locaties met bijbehorende gerechten vermeld. Tegen inlevering van de bonnen op de menukaart ontvangt u het gerecht.

Klik [hier](#) voor de wandelroute.